
DEN SOM KOMMER

Mänsklighetens äldsta broder och Hans uppgift



Denna serie av artiklar är avsedd att antända hjärtat och sinnet hos alla dem som aktivt inväntat Den som skall komma - den Gudomliga varelse som kallas Kristus men även är känd vid andra namn och som förväntas framträda som världsläraren Under jordens pågående övergångsperiod finns ett behov att utöka vår förståelse av Kärlekens Avatar, vem Han är och vilken uppgift Han har. Artiklarna förmedlar vad den Andliga hierarkin önskar att den uppvaknade mänskligheten skall veta om Den som kommer.*

Oktober 2022

~ARTIKEL 1~

Du kommer att få se sådant som kommer att överväldiga dig

Berättelsen om Kristus har varit med mänskligheten i 2000 år. Det är berättelsen om en människa som är utrustad med mirakulösa krafter att hela andra människor, inklusive de som antas vara döda, och som hade den inre auktoriteten att tala Sanning

till makteliten. För dem som hade ögon att se avslöjade hans helande förmåga och andliga auktoritet att personen som kallas Jesus från Nasaret var utrustad med övernaturliga krafter.

Så började resan på jorden för den som blev känd som Jesus Kristus, den smorde. Mer anmärkningsvärt än hans kraft att läka med andliga medel var det som hände efter det Han korsfästes av de romerska myndigheterna, som såg honom som ett allvarligt hot mot deras styre. Hans existens störde dem så till den grad att de kände att det var nödvändigt att avlägsna honom från sin värld. Vad de inte kunde ha förutsett var hans återkomst – i andlig form – för sina lärjungar.

Kristi triumf över döden, när Hans uppståndelse blev känd, fick människor att bli varse möjligheten om pånyttfödelse i anden. Detta var den drivande kraften för apostlarna, som grundade den rörelse som blev den tidiga kyrkan, men också för de människor som lyssnade på Kristi förkunnelse och följde den. Hans förkunnelse– om andlig kärlek, fred, rättvisa, ödmjukhet, rättfärdighet, hjärtats renhet – fortsätter att spridas över hela världen. Ändå hade den inte den inverkan som vår planets inre regering förväntade sig. Om den hade gjort det, skulle mänsklighetens historia tagit en helt annan vändning.

Vid den tiden förstod inte människorna den sanna innebörden av orden ”Följ mig” - ord som Jesus använde när han talade till sina apostlar. Det saknades förståelse av vad det innebär att följa i en gudomlig människas fotspår. Vad som behövdes för att omvandlas var ännu outforskat. Allteftersom evangelierna spreds över hela världen och genom århundradena förvandlades de till läror som skulle följas och förbättra mänskligt uppträdande och som skulle begränsa de lägre aspekterna och fostra de troendes ”bättre jag”. Målet att sprida den Kristna läran på ett sätt som vanligt folk kunde förstå, idén om en andlig omvandling förlorades ur sikte.

Att älska sin nästa så som sig själv är att förädla det mänskliga tillståndet och om så skett skulle vår värld ha förändrats. Men den djupare innebörden av orden ”följ mig” tolkades vara avsedda endast för Kristi närmaste lärjungar och blev föremål för långa århundraden av feltolkningar. Nyckelbudskapet i Jesu lära var en radikal uppmaning att omvandla den mänskliga naturen.

Det var för tidigt för den tidens mänsklighet och förblir så för den större delen av rasen i dag, men evolutionens hjul rör sig nu aktivt i denna riktning. Att följa Kristi exempel är att bli en fullvärdig medborgare i den nya världen. I den kommande eran kommer Han att återvända för att vistas med mänskligheten som världslärare, och främja

människors förvandling genom att avslöja vägen för andlig utveckling varvid den mänskliga personlighetens slagg förvandlas till själens gyllene ljus – ljuset som kommer att lysa upp den Nya Jorden.

När Kristus närmar sig mänskligheten för andra gången, kommer du att se saker som får dig att häpna. Godheten i hans ansiktsuttryck kommer att lysa upp hjärtat hos alla som känner igen honom och dras till hans närhet. Hans väsen kommer att utstråla den kärlek som kommer från planet Logos, skaparen och upprätthållandet av jordens liv, och från den Andliga hierarkin*, centrum för all kärlek på vår planet. Han kommer att åtföljas av Kärlekens och Vishetens Mästare och av otaliga andra ur hierarkins led som kommer att tjäna genom att tända den inre elden hos alla som kan nås av detta väsentliga budskap:

En ny jord är i färd med att födas. De som kan höra oss kommer att vara dess pionjärer. De som kan se oss kommer att förlita sig på sanningen i våra ord, för denna nya värld kommer att få mänsklighetens hjärta att synligt manifesteras genom glöden av dess kärlek. Frukta inte utan gläd dig över det som kommer fram i dagens ljus. Förbered dig på att bli förblindad av detta ljus och förvånad över dess kraft att hela det mänskliga hjärtat.

* **Andlig Hierarki** Vänligen gå till sista sidan av dokumentet för en förklaring.



~ ARTIKEL 2 ~

Mänsklighetens äldsta broder

Många som lidit mycket och stått emot plågsam smärta, vet att i efterdyningarna av själens mörkaste natt bryter ljuset igenom. Men vilken natur har detta ljus? Det är svårt att förmedla på ett konventionellt språk eftersom dess källa ligger bortom mänsklig erfarenhet. Det är ett flöde av andlig energi som strömmar från en punkt till en annan, från en källa till en destination. Det är en ström av upplysning som härstammar från själens rike och tränger in i den mänskliga själens medvetenhet, det högre Jaget. Där det inte föreligger någon personlighetsblockering, eller där blockeringen har minskat till följd av ett djupt lidande, kan denna upplysning nå in i själen.

Fram till idag har denna högre ljuskälla hittat relativt få ingångspunkter till människosjälar. Flödet blockeras av många vanliga personlighetsdrag som är

oförenliga med detta ljus. Ett av de främsta hindren i modern tid har varit en minskande tro på den Högre Världens existens, på jordens andliga dimension. Där det inte finns någon tro på en högre verklighet, finns det ingen oro för att möta konsekvenserna av ens handlingar, och därmed inga restriktioner för de grundläggande mänskliga instinkterna. Till detta stadie har en stor del av människosläktet sjunkit och därmed utgör tidpunkten då mänsklighetens äldsta Broder måste uppenbara sig för hela rasens frälsning.

För att förklara varför detta är nödvändigt, finns ett behov av att omdefiniera ordet ”frälsning” och klargöra Kristi identitet och Hans mission. Kristus har blivit känd för studerande av den Tidlösa Vidsomen som mänsklighetens ”Äldsta Broder”: den första medlemmen av människosläktet som nådde målet för vilket rasen skapades av Världens Herre, den levande Varelse, som besjälade vår planet. Kristus är främst i det evolutionsscehema som avser att göra mänskligheten till medlare mellan högre och lägre sfärer av medvetande på vår planet.

Den som kristna känner till som Guds Son, sändes in i det jordiska lidandets dal för att avslöja vägen till mänsklig frälsning – den andliga kärlekens väg. Han sade sig existera bortanför de materiella rikenas härskare, och Hans uppdrag var att rikta människors uppmärksamhet bort från världsliga krafter och mot de andliga krafterna som styr planeten från den gudomliga kärlekens centrum. Hans ord var en uppmaning till människans Högre Jag att vakna upp och demonstrera sin gudomliga potential att hela, genom kärlek till varandra och i kärleken till hela skapelsens Fader.

Kristi övernaturliga krafter avslöjade att Gudomligheten hade involverats i mänskliga angelägenheter. Gud ovan oss var inte bara längre ”i himlen”, Han hade trätt in i mänskligt liv. Kristus ristade in i mänskliga sinnen bilden av vad en gudaliknande person var: någon som ”tog order,” inte från mänskliga myndigheter, utan från det Gudomliga; någon som levde inte bara för sin egen nytta utan för andras; någon som hade en vision av Guds rike och en vilja att manifesteras det. Hans var visionen om ett rike av själar som skulle ta hand om varandra, svara på var och ens behov, ge näring till det högsta i alla. Bergspredikan beskrev egenskaperna hos dem som skulle få tillträde in i det nya riket.

Detta var Kristus Jesus, rabbinen Jesus, som blev känd som Kristus, den gudomligt smorde, för 2000 år sedan. Vem är Kristus nu när han förbereder sig för att återinträda i världen? I motsats till Hans existens i Palestina, som dokumenterades av Hans apostlar och av romerska och judiska historiker, finns inga bevis för det vi här skall berätta. Det är upp till er att acceptera eller förkasta – i ljuset av era själar.

När Kristi ande lämnade det täta fysiska planet i Palestina, försvann den inte spårlöst i tomma intet. Den hade en destination på ett plan av jordelivet som varit osynligt för den inkarnerade mänskligheten med några sällsynta undantag. För att föreställa dig denna destination, visualisera ett stort kloster som sträcker sig vida i fjärran, vars ljusstyrka drar dig mot den. När du närmar dig inser du att den är inte gjord av lera utan av rent vitt ljus och invävt med trådar av gyllene ljus.

Sittande i detta ”kloster” är figurer klädda i vita dräkter, sittande i cirkulära rader, som sträcker sig utåt så långt ögat kan se. I mitten står ett altare, också cirkulärt, på vilket står en stor skål med en opaliserande låga. Ovanför skålen reser sig en flammande triangel av ljus som består av tre figurer vars ansikten kan identifieras som Visdomens Mästare i ashramet, som innehar de tre mest prominenta strålarna som påverkar mänskligheten vid denna tidpunkt: Strålen av kraft, strålen av kärleksfull visdom och ordningsstrålen. Över dem reser sig Kristi rosafärgade låga.

Kristi andes låga, som uppsteg från den korsfäste kroppen, kom till vila vid toppen av den Andliga Hierarkin på denna planet, i det femte riket av liv på jorden, det andliga riket som snart kommer att uppenbaras för den uppvaknande mänskligheten. Genom att uthärda den kroppsliga tortyren i enlighet med den Gudomliga Viljan, var han förberedd att leda den konstellation av upplysta varelser vars uppgift var att övervaka mänsklighetens återuppståndelse i ljuset av anden under den kommande eran då själens yttre hölje blir mera genomsläppligt för ljus.

Kristi lidande ägde inte bara rum ”för syndernas förlåtelse”, så som det historiskt tolkats, utan för att förse mänskligheten med ett exempel på det avancerade skedet i evolutionen där allt som personligheten är knuten till, inklusive den fysiska kroppen, ges i evolutionens tjänst till den gudomliga Planen. Kristi sanna mission var att visa vägen tillbaka till Fadern, källan till livet på jorden. Hans offer att lyda ’Faderns vilja’ kvarstod i människosinnet emedan den högre avsikten var att visa att vägen till återförening med det Gudomliga går genom en självvald omvandling och transfiguration i ljuset.

I sin roll som ledare av den Andliga Hierarkin har Kristus anført en kår av Upplysta Själur där var och en har sin roll i utvecklingsplanen och som alla har varit beredda att tjäna i detta avgörande ögonblick. Han leder genom att sända ut tanke-energi som tolkas av Mästarna närmast Honom och som sprids telepatiskt genom raderna av vitklädda varelser i det stora upplysta ”klostret”.

Kristus uppsteg till denna roll som den första medlemmen av människosläktet för att uppnå den erkända statusen av Gudomlighet, och var den första att utstå mänsklighetens vrede för sitt förkroppsligande av denna status – så främmande var det

för rasen vid den tiden. När Han återvänder synligt till jorden, kommer Han att gå in i en gemenskap av själar som har påbörjat sin uppstigning på evolutionens båge, och vars pionjärer kommer att ha fått tillräckligt med insiktens ljus för att de ska kunna välkomna det Han tillför mänskligheten vid denna tidpunkt.



~ ARTIKEL 3 ~

Kristi egentliga budskap

Genom alla tider har Kristi identitet varit outgrundlig för mänskligheten, särskilt i den post-modernistiska, materiella eran. Då vi nu träder in i vattumannens tidsålder är det viktigt för oss att mysteriet som omger detta Väsen minskar och det upplevda avståndet mellan mänskligheten och dess äldsta broder avtar. För att möjliggöra för människor att samarbeta för att höja planetens medvetande måste en gemensam förståelsegrund föreligga.

Det väsen vi kallar Kristus är långt högre avancerad än resten av mänskligheten. Hans medvetande utvecklades före Hans födelse i Palestina, under vistelser på olika planeter i vårt solsystem, jorden medtagen. Han uppstod inte ur ingenting, vilket somliga vill påstå och var inte heller bara en biologisk ättling till en judisk släkt. Han återopades att tjäna för att uppfylla ett av Planet-Logos utvecklingsmål, det väsen som besjälar jorden. Han förstod dåtidens mänsklighet och kunde utnyttja sina ingående erfarenheter från tidigare inkarnationer och samtidigt anpassa sig till livet och människorna på platsen för hans biologiska födelse som Jesus av Nazareth.

Även om Hans rötter låg någon annanstans i vårt solsystem knöt Han an till sina lärjungars själar och till alla sina följeslagare som drogs till Honom för att bli helade eller för undervisning. För Honom var detta en cykel i tjänandet av planet-Logos och den andliga hierarkin. Hans uppdrag påbörjade en långvarig strävan i syfte att väcka människans högre natur. Målet var att omvandla jorden till en bidragande faktor i den progressiva utvecklingen av de planetliv som omfattar Sol-Logos större kropp, den livgivande Närvaron som besjälar vårt solsystem.

Kristi mandat var att främja mänsklighetens utveckling genom att förkroppsliga kärleken. I det avseendet var Hans status i planetens liv unikt. Där Hans broder Buddha uppenbarade sig på jorden för att medföra ett högre medvetandes ljus till mänskligheten, var det Kristi uppgift att förkroppsliga kärleken som skulle öppna

människohjärtat och möjliggöra för det högre ljuset att absorberas.

Kristus uppenbarade sig på jorden för att plöja en andlig väg tillbaka och exemplifiera resultatet av denna väg. Det är en väg som börjar när hjärtat öppnas för att motta gudomlig kärlek och i flödet av denna kärlek, mottas sanningens ljus. Fram till detta öppnande kan inte den grundläggande sanningen om den mänskliga existensen förstås. Att kunna erkänna att vi skördar frukterna från tidigare liv, även ett omänskligt lidande, kräver en förståelse av Guds kärlek.

Detta har varit en del av Kristi uppdrag sedan Han botade den blinda mannen och människorna frågade honom vem som syndat: mannen eller föräldrarna. Detta kommer att vara kärnan i Hans uppdrag då Han återvänder som världslärare. I den rollen undervisar Han om lagarna om orsak och verkan – dessa gudomliga lagar som med tiden kommer att anpassa människors beteende. I avsaknaden av ett kärleksfullt klimat skulle en sådan inläring vara omöjlig. Människorna skulle rygga tillbaka från dessa sanningar utan en kärleksfull Guds beskyddande mantel. Kristus kommer att förse oss med denna mantel genom kärleken Han utstrålar.

Vissa kanske redan har dragit slutsatsen att Venus var en av de planetliv där den inkarnerade Jesus hade vistats. I det livet var Hans själ översvämmad och präglad av ett stadigt flöde av gudomlig kärlek. Esoteriska studenter är väl medvetna om att Venus är för jorden vad människosjälen är för personligheten: den gudomliga essensen som mognat genom eoner till ett stadium bortom det lägre medvetandet – det högre Jaget som är redo och inväntar att genomsyra det lägre medvetandet med sig själv.

Uppgiften för 'den som kommer' är att minska klyftan mellan den mänskliga själen och personligheten genom att sprida den andliga kärleken. En viktig roll i detta har spelats av den stadiga ström av katastrofer som drabbat mänskligheten. Genom att bryta sönder kristalliserade beteendemönster och tankar har de öppnat såväl sinnen som hjärtan för högre verkligheter. Genom denna öppning har Kristi Ashram, Planethierarkin, förmått kärleken att flöda in. In i människohjärtat, som mjuknat av misären kommer undervisningen om den högre Sanningen att för första gången i rasens historia att bli hörd.



Återuppväckande av förmågan att älska

På Kristi tid hade människor en mycket liten uppfattning om en värld utanför sin egen. Deras värld bestod till stor del av landet som de bodde i och landet dit de skulle resa till fots eller med åsna, och den kunskap de förvärvat från förbipasserande handlare om andra folk och kulturer, jämte information från ockuperande romerska myndigheter. Dåtidens judar var ett relativt homogent folk och templet i Jerusalem, sätet för det religiösa styret fastställde lagarna och ritualerna för det judiska dagliga livet.

När Jesus från Nasaret, betraktad som en rabbin av de flesta och som en profet av andra, meddelade att han inte skulle följa tidens standardpraxis, kom det som en chock för folket och myndigheterna, både de judiska och de romerska. Hans uttalade avsikt att upprätta ett självstyre under ledning av Gud Fadern, som hade sänt honom för att uppväcka sitt folk till en högre Sanning, sågs som oförlåtligt kätteri som rättfärdigade döden genom korsfästelse.

Jesus synd i fariséernas och sadducéernas ögon, förutom att han förkastade deras föreskrivna läror och levnadsregler, var att han fick anhängare genom till synes mirakulösa helanden. Det faktum att hans gudomlighet erkändes av människor i hela Judéen och Samarien blev ett hot mot gruppen av religiösa ledare. Den levande Anden som flödade genom honom avslöjade hyckleriet hos heliga män som reciterade uråldriga böner och läror, men ändå inte efterlevde dem och som var medskyldiga till den brutala auktoritet som inrättats av Rom.

Paralleller kan dras mellan livet i det forntida Palestina och nutiden. På den tiden rasade en stor konflikt bland folket som sågs som en religiös kamp. I själva verket var det en politisk rivalitet mellan judiska sekter och de som innehade makten och de som – trötta på oket av grymma, auktoritära krafter – med spänning väntade på en messias. Den stora tvisten bland dåtidens judar var huruvida Jesus kom som Messias i enlighet med gamla testamentes profetior eller som en ambitiös rabbin som strävade att ersätta den etablerade religiösa makten.

I dagens värld intensifieras de religiösa striderna och politiska konflikterna allt mer samtidigt som en växande insikt om de härskande klassernas och myndigheternas grymhet och förräderi blottas. Vad som är annorlunda nu är den gryende medvetenheten att det finns en enda mänsklighet som bor på en liten planet med gemensamma invävda mönster i allt mänskligt varande. Och det finns en ökande bekräftelse av de vanliga mönstren som är invävda i det mänskliga tillståndet. Faktiska

globala realiteter är lätt tillgängliga och människor har förmågan att tänka och dra slutsatser. Många inser hur konstgjorda lagar har straffat de allra flesta, främst till förmån för dem som är högst upp i pyramiden. Detta erkännande har spridits över hela världen.

Artikel mot de jordiska makthavarnas auktoritära styre. Även de som skulle föredra enväldiga härskare söker efter ersättare till den nuvarande ordningen. Guvernörer och nationer har inte lämnat mycket ifrån sig till de medborgare vars liv de styr över samtidigt som de åtnjuter oförtjänta rikedomar som de inte själva arbetat ihop - rikedomar som kan jämföras med de forntida faraonernas vars förmögenhet byggdes upp på slavarnas ryggar.

Det som har gått förlorat under detta styr är kärleken. Frånvaron av kärlek ödelägger generationer och befolkningar, med början i familjen. Föräldrars förmåga att älska sina barn har minskat under pressen av att behöva försörja sig i en hård materiell civilisation. Otal miljoner själar tvingas välja om de vill värma upp sina hem eller föda sina familjer, om de ska uppfostra sina egna barn eller låta dem uppfostras av främlingar, eller att sitta framför själlösa skärmar som bedövar deras sinnen och hjärtan. Familjer går sönder och yngre generationer avslutar sina egna liv. Samhällen har blivit sjuka inifrån av ett ökande krav på pengar och en minskad förmåga till kärlek.

Kristus återvänder till jorden för att återuppväcka förmågan att älska och att väcka ett tillägg till kärlek – kraften att urskilja sanning från lögn. Det är Hans mandat att avslöja det mänskliga hjärtats sår och arbeta för att läka dem genom att främja ett erkännande av Sanningen. Ordet ”utstrålning” är en svag ersättning för Guds härlighet som kommer att reflekteras genom honom och genom leden av dem som kommer att följa honom. De kommer att utstråla det andliga kungarikets kärlek och den nya världens visdom i Vattumannens tidsålder, när Kristus kommer att börja sin mission som Världslärare.



Kärleken som skapar en kursändring i livet

Att uppleva Kristi kärlek är att känna innebörden av det tillstånd av samhörighet som beskrivs av ordet "oskiljbar." Denna allomfattande kärleks beskaffenhet är kärnan i otaliga berättelser om själar som har beskrivit den Kristus de mött i nära-döden-upplevelser. Liknande upplevelser beskriver själar som varit i kontakt med själens kärlek, det Sanna Jaget, Kristus inom oss. Deras vittnesbörd bekräftar att det är möjligt att uppleva den andliga kärleken, här och nu, alltid närvarande i ett tillstånd av enhet även medan vi befinner oss i kroppar av kött och blod. Detta tillstånd överskrider fullständigt den mänskliga personlighetens separativa medvetenhet.

När Kristus återvänder för att vistas bland mänskligheten på det eteriskt-fysiska planet, kommer Hans sanna natur att vara synlig för oss. Det eteriska ögat kommer att se den subtila ljusvärld som nu svagt kan skönjas av fysiker och esoteriker. De ser något som kan liknas vid den "himmel", som människor vars fysiska organ förklarats döda för en kort tid möter. Strålar av ljus genomsyrade av kärlek strömmar ymnigt in i atmosfären och genomsyrar alla som närmar sig ett uppvaknande i Kristi medvetande. Den mäktigaste utstrålningen, den som kommer att väcka de känsligaste själarna flödar från det väsen som vi känner som Kristus.

Det är inte lätt att i ord formulera effekten av de rörliga ljusströmmarna på eterplanet, där vågor av olika färger, nyanser, intensiteter, rytmer, vibrationer och frekvenser antar otaliga former, skepnader och riktningar. Orden som är tillgängliga för oss är bara ungefärliga för att väcka fantasin. Ni har praktiskt taget inte sett något liknande i densiteten på det fysiska planet. Norr- och södersken ger en vag uppfattning om hur bakgrunden till livet gestaltas.

För att förmedla effekten av Kristi kärleksljus, föreställ dig känslan av att ta ett varmt bad eller simma i en varm vattenmassa – känslan av att vara nedsänkt i en bassäng av värme som lugnar kropp och själ. Eller föreställ dig känslan av solens värme en bitter, kall dag. När du visualiserar dessa fysiska förnimmelser, lägg till ett ögonblick i ditt liv bilden då du upplevde ren kärlek, när du kände dig älskad för den du är – inte för vad du kunde prestera men för essensen som är du. Tillåt dessa värmekällor att genomsyra hela din varelse varvid du kan känna effekten av Kristi närvaro i den kommande tidsåldern.

Den nya tiden kommer inte att vara den "himmel" som upplevs av människor vars vitala funktioner blivit avbrutna, som beskriver att de träder in i ett rike där gudomlig kärlek

är allestädes närvarande och övervinner oron för jordelivet. Det är inte vad som väntar mänskligheten i utveckling på det eteriskt fysiska planet. Många som får tillgång till "det himmelska riket" vid sin fysiska död beskriver upplevelsen av att vara i ett hav av kärlek medan de genomgår en kort genomgång av det liv de lämnat. Denna recension avslöjar misstag som gjorts och hur de kan rättas till när själen återtar sin form, så att justeringar kan göras i den karmiska liggaren. Den framtida upplevelsen av mänsklighetens utveckling kommer att te sig annorlunda.

När jordens livsvåg uppstiger till eterplanet, kommer människan att fortsätta att långsamt utvecklas, tills Kristi medvetandes ljus gryr i själen. Sedan börjar det hårda arbetet med andlig tillväxt. Kristus och Hans Ashram kommer att vara närvarande som lärare och vägledare, tillgängliga för alla som söker Sanningens ljus och som uthärdar intensiteten i deras ljus. Det kommer inte att vara lätt att uthärda, även för dem som har en viss själsmedvetenhet. Ljuset som vi hänvisar till kommer att vara bländande och många kommer att tvingas vända om tills tiden är mogen. Vägen framåt kommer att vara brant för dem som väljer att tjäna mänsklighetens utveckling i samarbete med den Andliga Hierarkin.

På många sätt kommer mänskligt liv att förbli desamma på det mer subtila eterplanet. Den huvudsakliga skillnaden kommer att vara avsaknaden av en tät fysisk kropp, ett tillstånd som kommer att påskynda evolutionens flöde. Ljuset från eterkroppen kommer att göra det lättare att uppta ljuset av insikt. Samtidigt kommer det att avslöja inre sår och ärr från eoner av liv levda i ett medvetandetillstånd av avskildhet, sår som är källan till våld och destruktion. Detta kommer att rikta strålkastaren mot känslokroppen som grogrunden för all mänsklig misär. Transparensen i de eteriska centren eller chakran kommer att avslöja var problemen ligger.

De som kan uthärda intensiteten i Världslärares ljus kommer snabbt att avancera från en emotionell till en mental polarisering, det tillstånd där viljekraften kan utnyttjas för det allmännas bästa. För att övervinna destruktiva mönster som etsat sig in i själen under många livstider krävs ett mentalt grepp om resurserna för förändring som är tillgängliga för sökaren. Detta kommer Kristus att undervisa om men inte bara i den allmängiltiga betydelsen av ordet. Han kommer att döpa lidande själar med sin kärlek. De som önskar att omvandla sig själva kommer att nedsänkas i ett kärleksfält som är kraftfullt nog att återställa livets gång. Det är själens kärlek flerfaldigt förstärkt av den gudomliga kärlekens avatar och hans närmaste följeslagare.



Kristi oundgänglighet

Målet för planetens utveckling i vattumannens tidsålder är att utöka den själsliga medvetenheten, en förmåga som övergår sinnets kapacitet och kräver hjärtats förmåga. Det mänskliga sinnet har gjort ofattbara framsteg, men isolerade från själens inneboende kärlek har dessa för en stor del av världens befolkning också medfört en massiv förödelse av livet på jorden.

Spårar man mentalkroppens utveckling under miljontals år upptäcker man häpnadsväckande framsteg. Från embryonala spår av sinnesaktivitet, knappt mer avancerade än den tidens mest utvecklade djur har människan nått en utveckling av mental kapacitet som kan generera artificiell intelligens, som möjliggör för maskiner att idag ersätta ett flertal mänskliga tankar och handlingar.

Emellertid avslöjar spårningen under samma oändliga tidscykler ett antal ljuspunkter, bortom de kulturella höjdpunkterna och civilisationen. Varje utökning av mental skicklighet har inneburit motsvarande framsteg gällande krigsföring och destruktivitet. Varje framsteg i sinnets utveckling har haft skändliga syften där stora sjok av populationen förvandlats till dödsmaskiner. Då detta skrivs förbereder sig världens ledare för sannolikheten av ett kommande kärnvapenkrig och hela folks och nationers destruktion.

Vi skriver inte detta för att skrämma er utan för att påvisa nödvändigheten av Kristi återkomst. Det är viktigt att förstå att Kristi andra framträdande på jorden inte endast är uppfyllelsen av en religiös profetia – tanken på en messiansk varelses återkomst som delas av människor i hela världen. Den är en absolut nödvändighet för mänsklig överlevnad. Utan framträdandet av ett gudomligt förkroppsligande skulle den kvarlevande mördarinstinkten i människans psyke döma människosläktet till förintelse.

Det är viktigt att påpeka att Kristus är känd vid många namn i olika kulturer och religioner. Så gott som alla världsreligioner kännetecknas traditionellt av en förväntan på en gudomlig inkarnation vid en tidpunkt då allt verkar förlorat, när kaos och laglöshet råder, när mänskligheten nått sitt lågvattenmärke och desperat kallar på hjälp från högre sfärer.

Det som skiljer Kristus är syftet för Hans uppdrag. Som en avatar för kärlek i Hans föregående inkarnation, förkroppsligade Han den gudomliga förmågan att omhulda alla mänskliga varelser, oberoende av deras bakgrund eller etniska ursprung, också oavsett deras överträdelser. Hans kärlek strålade bortom alla mänskliga gränser. När Han återkommer i yttre manifestation kommer denna universella, alltomfattande kärlek att utgöra grunden på vilken Han och Hans följeslagare kommer att undervisa människorna hur de kan höja sig över sina basala instinkter som hotat allt liv.

Man kommer till insikt om att dessa basala instinkter, särskilt de som leder till konflikt och krig har sina rötter i rädslan. Den ursprungliga rädslan för människan är den fysiska döden eller utplånande av känslan att vara ett jag. Genom sin levande närvaro kommer Kristus att bevisa att döden, som den uppfattas av människan, inte existerar; den är en ingång till en subtilare värld där sanningens ljus upplyser allt i ljuset av kärleken. Han kommer även att avslöja den andliga kärlekens kraft att fräta bort ett annat slags rädsla: rädslan att bli övergiven, förrådd och isolerad. Smärtan att skiljas har varit en grogrund för vrede och våld sedan mänsklighetens ursprung.

I sin uppgift som världslärare kommer Kristus att belysa de underliggande orsakerna för detta tillstånd av separation och avslöja hur vi kan besegra det. Esoteriska sanningar omvandlas till exoteriska. Till exempel kommer det att bli känt att ett människoliv representerar inkarnationen av en själ som haft mångfaldiga tidigare inkarnationer på sin långa färd mot Sanningens Ljus, vilket leder till ett avslut av ändlösa fortsatta livstider. I detta ljus som själen förlämnar sinnet upptäcker sökaren hur han kan undgå dessa eviga cykler av lidande och förläna ljus och kärlek till mänskligheten. Allt detta kommer Kristus att undervisa oss om för att skapa en ny civilisation i den nya världen till förmån för alla levande varelser.



~ ARTIKEL 7 ~

Återuppväckande av förmågan att älska

Att bli en Visdomens Mästare innebär att man lämnat det mänskliga tillståndets prövningar och vedermödor och trätt in i en medvetandesfär som f.n. överstiger mänskligförståelse. Ett kännetecken är ”en frid som övergår allt förstånd” – ett tillstånd av fullkomlig frid som uppnåtts genom en alignering* med den gudomliga viljan.

Oberörda av skeendena i den yttre världen utformar medlemmarna i den andliga Hierarkin planen för jordens evolution och vägleder dess utveckling. Kristus övervakar denna inre styrelses arbete men lämnar snart denna fredliga enklav för att inträda i en lägre dimension av livet.

Ett av kraven för tillträde in i denna ljusets Hierarki är viljan att påta sig ansvar för det liv som utgör vår planet. En enskild människa förbereder sig genom att påta sig ansvaret för sig själv och sin familj i en anda av harmlöshet och hängivelse för det allmänna goda vilket uppvisas i ett liv av tjänande. När det själsliga medvetandet överstiger det mänskliga tillståndets begränsningar öppnas en port till den andliga världen. Vid inträdet i denna värld framträder en vy av jordiska dimensioner som kommer att utgöra den nya grunden för delat ansvar.

Arbetet som utförs av medlemmarna i den andliga Hierarkin kännetecknas av gränslöshet. Jorden betraktas som en enda organism; människosläktet som en enda ras. I rymdens väldighet där jorden kretsar i solens system kan man se en ordning i kosmisk skala. Denna ordnings skenbara oföränderlighet synliggörs i planeternas regelbundet återkommande rörelser. Emellertid är det som kan och kommer att förändras känt för dem som påtagit sig vår planets andliga styre, nämligen medvetandet som besjälar alla former såväl planeternas liv som t.ex. jorden eller arter av liv som t.ex. det mänskliga.

Från urminnes tider har det varit den andliga Hierarkins ansvar att utvidga människans medvetande så att hon då tiden är mogen är redo att spela sin avsedda roll i jordens evolution. Deras arbete har blivit allt viktigare i denna betydelsefulla vändpunkt. Jordens framtid är beroende av om mänskligheten kan höja sin nivå till själsligt medvetande under den kommande eran.

Hierarkins arbete i detta avseende blev avsevärt långsammare efter det att Atlantis sjönk som ett resultat av mänsklig destruktivitet. Människosläktets andliga vägledare drog sig tillbaka från det yttre planet under en längre tid fram till dess att De Storas epok började för flera tusen år sedan. En efter en kom individuella medlemmar från det inre ashramet ner till jorden där deras upplysta väsen förde mänskligheten framåt. Deras andliga undervisning gav upphov till världsreligionerna; deras filosofiska undersökningar blottlade människans högre potential. På sitt sätt medverkade var och en av dem till framväxten av dessa potentialer.

Bland dessa Stora var Kristi uppdrag unikt. Han manifesterade sig i den yttre världen för att höja den mänskliga andligheten genom sitt levande exempel. Till skillnad från Hans föregångare som gav upphov till andra trosuppfattningar, kom han inte i huvudsak för att undervisa om lagar och föreskrifter, utan för att leva bland sitt folk och genom sin mänsklighet demonstrera människosläktets potential att nå ett högre

medvetandetillstånd. För sina lärjungar visade han vad som var möjligt att uppnå i deras egen tid.

Sedan Hans återuppståndelse har Kristus tjänat som den andliga Hierarkins ledare, vägledad av planetens Logos, vår jords Gud. I denna roll påtog Han sig den ansvariges mantel tillsammans med Visdomens Mästare i avsikt att vägleda det fjärde rikets evolution i naturen, dvs människoriket fram till den punkt där det är möjligt att samarbeta med det femte riket; det andliga. Detta är kärnan i den gudomliga Planen i den kommande tidsåldern. Längre har man förutspått att mänskligheten med tiden skall uppfylla sin kommande roll som medlare i jordens liv och sammanbinda de lägre rikenas medvetande med de högre samt med Herrens i vår värld vilja.

För inte så länge sedan bedömde planetens Logos och medlemmarna i Hans inre råd att en avancerad grupp människor hade gjort tillräckliga framsteg för att göra det möjligt för Kristus att återvända till de tätare existentiella planen och påbörja sitt nya uppdrag. Han skulle inte bara förkroppsliga den mänskliga själens gudomlighet för många att observera och för några att efterlikna – han skulle också undervisa den uppvaknande mänskligheten om sättet och metoderna att uppnå denna högre grad av medvetande.

Han skulle bli läraren för alla de som längtar efter att överskrida omständigheterna för stamtillhörighet, förräderi, hänsynslöshet, livsförnekande, själviskhet och girighet— alla det lägre mänskliga jagets förvrängningar och vanföreställningar som motverkat det Sanna Jaget att uttrycka sig genom alla tidevarv fram till idag. Han skulle påbörja detta storverk i slutet av fiskarnas tidsålder när allt verkat förlorat för mänskligheten, när ett hölje av mörker svävade över framtiden och när i vattumannens tidsålders förmak Sanningens Ljus kunde finna en väg in i mänskliga sinnen och hjärtan.



~ ARTIKEL 8 ~

Hela världen väntar

Den sista artikeln i denna serie avser att ge läsarna en föraning om vad som följer efter Kristi andra framträdande. Det har förutsagts, i Hierarkins senaste meddelanden att

Kristus kommer att göra två 'fotavtryck' då han återkommer. Det första äger rum på fast mark på jorden, där han kan skymtas en kort stund inför människornas fysiska ögon. Andra gången äger rum på andra sidan av slöjan som nu skiljer det fysiska och det eteriskt fysiska planet från varandra. Där kommer Han att vistas med mänskligheten och återuppta sin undervisning för människosläktets och planetens evolution.

Vid det första tillfället uppträder han i en skepnad de flesta känner igen, antingen som Guds son eller som en gudomlig budbärare som återvänder för att uppfylla profetian. Vid det andra tillfället är det för att inleda en tusenårig fred varvid han intar en form som är lämplig för denna kallelse som kommer att pågå på ett subtilare plan av jorden. Hans första framträdande sammanfaller med utsträckningen av våldsamt på de yttre planen minskar då mänskligheten inser sin maktlöshet att kontrollera det våld som släppts lös och en viss resignation över vårt kommande öde börjar få fäste. Vid den tidpunkten blir det möjligt att höra vad Han säger som medför nyheter om den Nya Världen.

Han kommer inte ensam utan med en stor skara bröder från Planetlivets femte rike som sedan länge planerat för denna dag. Han kommer inte frivilligt utan för att uppfylla vår Planet Herres, det kosmiska väsen som besjalar jordens utvecklingssyfte, men också som ett gensvar på mänsklighetens vädjan. Han kommer som en krigare för fred genom rättvisa, som ett levande svärd av sanning, som en som skänker befrielse från materiella begär, en låga som återuppväcker kärleken i människohjärtat.

Även om han inte står ensam är hans uppdrag riskfyllt. Huvudstupa kommer han att kastas in i den föreliggande onskans krafter som stormar mot honom för att släcka Hans ljus vars kraftiga låga utgör ett hot mot det globala fäste de byggt upp för att kuva mänsklighetens vilja. Slutligen kommer detta ljus att förblinda dem och många kommer att dö för sitt eget svärd. Men de kommer inte att gå i tysthet, stilla medvetna om att de inte kan överleva i Gudomens närvaro.

Allt detta berättar vi för er så att ni kan höja er över den stora strid som är på kommande. I själva verket har denna strid pågått redan under länge men konflikten håller på att nå en nivå där en storbrand är oundviklig. Mänskligheten förväntar sig detta medvetet eller omedvetet. De som besitter ett personlig mod ser detta scenario som är i färd att utvecklas kan hoppas på ett begränsat krig efter vilket allt återgår till det normala. Men de som ser i själens ljus kommer att inse att en ny dag gryr som befriar 'planetens fångar' till ett rike vars innersta natur är ljus.

Kristus kommer att leda de krafter som samlats på vår sida om slöjan och kommer att attrahera ljusets krafter inom människosläktet via kärlekens magnetiska dragningskraft. Blandningen av mänskliga och andliga energier i denna trängande tid

utgör vridpunkten i tidsåldrarnas stora svängning och utgör förebudet för den kommande tidsåldern. Alla de som känner igen DEN som hela världen inväntar och är redo att kämpa vid Hans sida då striden pågår befinner sig på tröskeln till den nya världen möter den i ett tillstånd av en fred som överträffar allt förstånd. I den förkroppsligade kärlekens närvaro utplånar Ljuset mörkret och rädslan råder inte mera.

Den nya gryningen bryter fram.

Vet att detta är Sanning och lev dagligen i sanningens ljus och med förväntan på den Kommandes alltomfattande kärlek.



***Andlig hierarki.** I hela Kosmos finns hierarkier på alla dimensioner och i alla sfärer av medvetenhet - från den högsta till den lägsta. Det som bestämmer deras plats i evolutionens kosmiska system är medvetandet som definierar dem. Mänskliga hierarkier har till stor del styrts av själviskhet och girighet. Den andliga hierarkin på vår planet styrs av gudomlig visdom och kärlek. Medlemmar av denna värld — det 5:e riket i naturen, Själarnas rike — är fullt upplysta Varelsor som har uppnått herravälde över det mänskliga tillståndet och har tagit på sig ansvaret för planetlivets utveckling.

Föreställ dig en stege i form av en pyramid, där varje stigande ring representerar ett högre stadium i medvetandets utveckling. Framsteg på denna andliga stege uppnås genom växande ansamlingar av visdom, kärlek och acceptans av ansvar för att utarbeta den gudomliga utvecklingsplanen. Det nuvarande fokuset för denna plan är mänsklighetens andliga uppvaknande och mottaglighet för ett inflöde av högre ljus. Allteftersom evolutionen fortskrider kommer upplysning som flödar från den andliga hierarkin att förvandla det mänskliga medvetandet och allt liv på Jorden.

*Aligering: Anpassad till, på en våglängd med, arbeta i samklang med
The New Dictionary of Spiritual Thought, Carol E. Parrish-Harra



thecomingone.org

info@thecomingone.org

[Klicka här](#)
[för att hitta och dela memes och videor på svensk](#)